

Pausknappen

<http://opinionenforoptimaltlarande.wordpress.com/2011/06/07/pausknappen/>

2011-06-07

Tänk om vi kunde trycka på pausknappen på oss själva, stanna upp och inte bara lyssna på ungdomarna utan även höra vad de säger.

Är det klokt att placera en 6-åring i en sal tills han eller hon fyllt 19 år, alltså 13 år med i stort sätt samma 30 personer och samma ledare? Är det dags för en total turn over där vi låter de unga möta de äldre i större utsträckning under sin utbildning?

Skulle de kunna lära varandra saker?

Skulle de äldre må bättre och bli friskare?

Skulle respekten för varandra öka?

Skulle många ensamma känna en pånyttfödd glädje till livet?

Skulle den sociala kompetensen öka?

Skulle stillasittandet minska?

Skulle intresset för seder och yrken som är på väg bort få liv på nytt?

Skulle kärlek och glädje få ett större utrymme?

Skulle mobbing och utanförskap minska?

Skulle det förhindra att våra äldre inte glömdes bort?

Skulle barnen få fortsätta vara barn längre upp i åldrarna?

Skulle du ha velat uppleva detta som barn?

Skulle

Listan tar inte slut, men kan vi få bort avståndet mellan de unga och de äldre genom en bro så är mycket vunnet för en bättre framtid och ett hälsosammare välmående!

Det är vi som är hindret. Vi sätter de gamla på hem och hinner inte med dem, och våra barn hinner vi inte heller med på ett bra och

begåvat sätt. Låt då dessa grupper träffas som vill leva, glädjas och få finnas!

Jag tror att det är vi som har mest att lära av att ta del av all den kärlek som kommer att komma fram i dessa möten. Vi har gjort tillräckligt med skada, så låt nu dem få utveckla det liv som vi alla längtar efter att få leva – Det liv som var menat att levas i glädje och gemenskap.

URBAN GATTZÉN



Ledarskap och Företagsutveckling
www.gattzen.se